

POLITIE.

Er is niemand die op zo veel scholen zo weinig geleerd heeft als ik. Mijn hele jeugd is gevuld met het trekken van de ene school naar de andere. Dar kwam niet alleen omdat we om de haverklap verhuisden, maar ook omdat de ouwelui belachelijk pretentieuus deden. Zo wilde mijn moeder altijd dat ik op een school met de bijbel ging. Waarop de ouwe altijd zei, ach mens godverdomme, motte ze dat jong dan ook al weer lere huichelen. Waarmee hij zijn voorkeur voor de openbare school duidelijk maakte. Zelf hield ik van de openbare school, omdat ze meestal mooier waren en minder stonken.

Scholen met bijbels stinken naar boere kleipoten, naar scheten en het oude en het nieuwe testament.

Op katholieke scholen, waar ik wel eens binnenliep, rook je kaarsvet en een door mij niet te definieren rotlucht. Dat komt omdat ik niet katholiek ben natuurlijk.

Toen ik eens met een pater stond te praten en hij zijn eerwaarde poot wat stampte, rook ik zijn kruis.

Katholieke scholen ruiken naar het kruis. Openbare scholen ruiken naar vrijheid van meningsuiting, rechtsbeginselen en jeugd in nood. Wat een colere stank.

Een van de scholen, die ik bezocht in Zeedorp was een hele fijne. Hij stonk niet en men was er verfijnd gemeen.

Dat wil zeggen dat je er geen slaag kreeg, maar alleen werden je hersens gespeeld en als je er een poosje was twijfelde je niet meer aan je algehele minderwaardigheid, wist je dat je een kleine viezerik was enz. enz.

Kees Krabbedam waarmijn grote vrind. Samen gingen we naar de duinen, waar we een hol hadden. We schoten op konijnen met zelfgemaakte luchtbuksen of met een door mij gestolen revolver. We maakten wandelingen langs het strand en waanden ons pioniers. We visten met de lijn vanaf de Havepier en brachten emmers schol en andere platvis mee naar huis.

Langs de boulevard had je een breed strand met golfbrekers, om de tweehonderd meter. Op de golfbrekers stonden houten palen met wier en mosselen begroeid.

Op een keer liepen we langs het strand. We hadden schelpaas gezocht om met de lijn op de havenpier te gaan vissen.

Een lange vent, een echte heer zo te zien, kwam naar ons toe en gaf aan Kees en mij een reep chocola. Hij begon te lullen over koetjes en kalfjes en vroeg ineens aan Kees of die wel eens aan zijn pik trok. Kees kleurde en gaf het toe waarop de vent zeë dat dat toch maar het allerfijnste was. We stonden bij een golfbreker met de palen en de vent haalde zijn lul uit de broek en zei Kees het zelfde te doen, dan zouden ze mekaar even lekker pakken. Kees aarzelend, deed wat er gevraagd werd en tussen de palen begonnen ze aan mekaars pik te trekken. Allebei schenen ze het nogal tof te vinden. De vent zei tegen mij dat ik, inplaats van zo stom te staan kijken, m'n klauwen moest laten gaan en ze allebij wat aan d'r zak te kietelen een gulde zou hij d'r voor geven. Ik zei dat die de godverdomde rotpleuris kon krijgen en liep weg. Op de boulevard zag ik een agent. De zak zit zo rustig op zijn simplez fiets of de wereldvrede voor goed was ingetreden. Een gedachte die in die tijd wel algemeen was, men hield Hitler toen nog voor een kleine crimineel.